

Telub presenterar mikrodatator

Åke Plyhm

Den 15–16 januari var TELUB representerat på datormässan "SMÅLANDSDATORN" på OK Motorhotell i Växjö. Mässan vände sig till mindre och medelstora företag. Arrangörer för mässan var Ekonomkonsulter AB i Växjö i samarbete med universitetsfilialen i Växjö och Kronobergs läns företagareförening.

Bakgrunden till konferensen är den rapport som presenterats av Statens Industriverk – "Användarfrämjande åtgärder inom datorområdet" – och som speciellt tar upp de problem som möter mindre och medelstora företag vid införande av Automatisk Databehandling, ADB. I rapporten görs ett noggrant studium av nuläget, dels datoranvändandet vid olika företagstyper och dels vilka metoder som finns att idag och i den närmaste framtiden lösa ADB-problemen. Rapporten presenterades av avdelningsdirektör Chris-



Mikrodatatorn – "Telubs lilla låda" – som den presenterades på utställningen

tian Lindström, Industriverket.

Huvudföreläsare vid konferensen var civing Olle Dopping, Stockholm. Olle

Dopping är verksam inom databehandlingsområdet sedan 1957.

TELUB visade microdatorn. Det är två saker som gör microdatorn intressant för små och medelstora företag. Den är för det första billig och för det andra liten och enkel. Hela den kapacitet som för 20 år sedan fanns i en stor elektronikhyrja ryms idag i TELUBS "lilla låda".

Inom småföretagsverksamheten måste det finnas ett stort behov av att utnyttja vårt kunnande inom elektroniken eftersom modern elektronik helt enkelt är nödvändig för den som vill hävda sig i konkurrensen. Microdatorn kan användas överallt där någonting behöver styras.

Andra utställare än TELUB var Burroughs AB, Comator Data AB, Data Saab Sverige AB, Industridata AB.



Telubs del av utställningen



Eve Andersson informerar en besökande skolklass

Lucia 1975

1975 års luciafirande ägde för Telubs del rum fredagen den 12 december, som vanligt med start i Växjö för att sedan fortsätta i Risinge.

Lucian, Birgitta Berglund, får här Luciasmycket av Ingemar Gustafsson. Konstnärens namn, Allan Holmér, är inte helt obekant i sammanhanget.

Under besöket i Risinge passade man också på att bese verkstaden med Leif Ernryd som ciceron.

Av reportage från familjedagen i november (Telub-nytt nr 5/75) framgick att man i Risinge har "många strängar på sin lyra". Här visar Jan Olofsson ett



Vid kaffet underhöll Jan Petersson med strängalåt.

nytt inslag i bilden. För OK:s bilvårdsanläggning i Katrineholm har man satt samman och systemprovat en parkeringsutrustning.

Här är Lucia med tärnor, stjärngossar och tomtar samlade i Risinges matsal.



Nya ingenjörer

Vid årsskiftet avslutade fyra av våra medarbetare sina studier vid Kommunala Vuxenutbildningen. De är därmed färdiga med en teleingenjörsutbildning och vi gratulerar dem på det varmaste.



Stefan Gunhammar



Nils Gustling



Lars-Ake Hultman



Rolf Karlsson

Telub-nytt nr 7
Den 5 mars 1976
Red: Stellan Löwenadler

Julfesten 1976

Årets julfest avhölls den 17 januari med över 800 deltagare. Alla de som svarade för arrangemangen hade som vanligt gjort ett gott arbete – det är inte så lite som fordras för att en sådan här fest skall gå i lås. Inte minst hade flickorna i köket fullt sjö. Som exempel på vad som gick åt kan nämnas 50 vetelängder, 63 tårter, 500 klenäter, 700 pepparkakor och 1.342 läsk.

Bildsvepet här nedan har av utrymmesskäl måst bli mycket begränsat.



Många passade på att besöka verkstäderna. Största intresset tilldrog sig nog legoverk-staden – särskilt handikapphjälpmedlen – men även övriga verkstadsavdelningar fick sin del.



Inte många försummade filmförevisningarna. Kalle Anka, Hacke Hackspett m fl roar alla åldrar.



Det går inte att ta fel på barnens entusiasm när Olle Nilsson leder sånglekar ackompanjerad av dragspelande Sven-Gustav Frisk.

Att skriva på fjärrskrivare – vilket äventyr. Det fanns dom som t o m höll på att missa julklapparna.



Bakom kulisserna roade man sig på egen hand –

-- eller tog sig en läskpaus.

Dagens höjdpunkt



Så var det slut för denna gången.

Tomtarna Sven-Olof, Roland och Willy kan dra sig tillbaka.

Och väktaren Kicki blir ensam i det stora huset.

Dragning i Konstklubbens lotteri

Telubs Konstklubb har haft sin första dragning i Konstlotteriet. Detta skedde i samband med Lucia. Priserna var inte numrerade utan pristagarna fick i tur och ordning välja konstverk.



Första pris vanns av Sigvard Malmqvist, VAL, som valde en oljemålning av Valdemar Öberg. Stig Svensson, VRF, vann andra pris och valde en målning av Berne Pettersson med motiv från gamla Växjö

Övriga pristagare var:

Paul Wiberg, TAH
Lennart Persson, EDB
Bengt-Olof Nygren, VUR
Ingemar Gustafsson, BAC

Sören Reuterhage, TAH
Laila Johansson, VAL
Lars Isaksson, TAH
Sigurd Backgård, TD3

Rapport från Telub IF

Lennart Persson

Nu satsar vi friskt för verksamhetsåret 1976 inom Telub IF.

Du kommer väl till årsmötet med bifogade festligheter onsdagen den 17 mars 1976? Ganska så omgående efter detta möte kommer Du att få Ditt medlemskort, samtidigt som vi drar avgiften i marslönen.

På årsmötet får Du veta allt om aktiviteter, funktionärer m m.

Om Du händelsevis ännu inte är medlem, skriv Ditt namn, anställningsnummer och beteckning/avd på ett papper samt sänd detta till EDB, så är saken klar.

Väl mött!

Motion och bad—en populär satsning

N-E Castor

I allmänna sektionens verksamhet ingår bland annat att försöka hålla telubarna nybadade och i fysiskt fin form genom att erbjuda gratis bad i badhuset. Detta har under 1975 utnyttjats av ett 80-tal telubare. Under våren noterades 246 och under hösten 595 bad, alltså 841 gånger utnyttjades denna mycket populära satsning av Telub IF. Under hösten hade inlagts en tävling kallad "Telub-tolvan", vilket innebar att en kväll i veckan i tolv veckor antingen simma 400 meter eller motionera runt Växjösjön. Varje vecka delades ut ett veckopris. De som deltagit 8 gånger eller mer fick vara med om en utlottning av verkligt fina priser.

Etappvinnare i Telubtolvan blev: Curt-Ove Johansson, Britt-Marie Landgren, Bengt Ek, Nils-Olof Andersson, Gunilla Theander, Ingvar Jacobsson, Sölve Gustavsson, Maj-Lis Löthagen, Sven-Olof Nord, Bengt Wolfner, Tommy Sjösteen och Nils-Erik Castor.

Vinnare i den slutliga lottningen bland dem som simmat 400 m eller motionerat runt Växjösjön minst 8 gånger blev: Curt-Ove Johansson, Lars-Åke Hultman, Ann-Christin Brodén, Ronny Merkel, Monica Weidmert, Stig Lagner, Nils-Olof Andersson och Bengt Ek.

Vinnarna fick välja bland priser till ett sammanlagt värde av ca 1.200 kr.

Gratisbadet är nu åter öppet för Telub-IF:are. Väl mött igen!

Telub—mästerskap i bowling

Bowlingåret 1975 avslutades på sedvanligt sätt med mästerskapstävlingen.

Resultat:

1. Rolf Jönsson 803 p, telubmästare
2. Jörgen Gustavsson 775 p
3. Göran Leismo 720 p

Rapport från Telub IF/SK

Jan-Lennart Franzén

Fredagen den 13:e är enligt all vetenskaplig skrockteori en dag som inbjuder till olyckor och annat elände. Icke desto mindre hade sektionen till just fredagen den 13 februari av alla dagar utlyst årsmötesförhandlingar med tillhörande festivitäs.

"Till handlingarna, så vi får dricka kaffe sen" lär en klubbordförande hemma på östgötaslätten sagt en gång. Även om det inte var precis kaffe vi skulle förplägas med senare, så låg det något sådant outalat i luften. Mötesdeltagarna var förväntansfulla som barn på julafton och skyndade på den stackars ordföranden, när denne blev för omständig i sina utläggningar.

Efter en smärre maktkamp kunde till slut mötet ena sig om att Kerstin Månsson, Sven-Arne Andersson, Bertil Blomberg och Jan-Lennart Franzén i fortsättningen skulle få förtroendet att utgöra sektionsledning.

När väl ordföranden förklarar mötet avslutat var formaliteterna undanstökade och deltagarna kunde koncentrera sig på den efterlängta supén.

Stämningen steg under rop och skratt, historierna blev värre och mer vågade för var gång. Men klockan gick och vi med den. Festkommittén hade bestämt att det skulle bära av till krog och så fick det bli. Det var heller ingen som såg speciellt lessen ut för det.

I dansens virvlar

Stockholms nöjesvärld har mycket att bjuda. Natten är lång och frestelserna många. Oräknerliga äro de som gått vilse i denna djungel och som sedan dyrt fått betala vad stunden brutit. Det gäller alltså att navigera rätt bland blindskären. Men ingen fara på taket. Av elegansen på dansgolvet att döma hade dessa gossar och flickor varit med förr. Som hämtade ur en Wieneroperett gled herrarna fram, raka i ryggen som eldgafflar och med sin moatje på armlängds avstånd. Ja det var en fröjd att skåda.

En utmaning

Så till något helt annat. Det finns några personer vid SK, som utger sig för att behärska schackspelets svåra konst hart när till fulländning. Efter att ha tröttnat på sina inbördes monotona partier, beslöt man sig för att söka motstånd utanför företagets väggar.

Sagt och gjort. I slutet av maj förra året påbörjades ett sk korrespondenschack, vilket innebär att man sänder sina respektive drag per post. Motståndare var och är fortfarande en pensionär i Mölndal, som vi hittade via en annons i en av Stockholms kvällsavisor.

Första partiet slutade i vår favör efter jämnt 50 drag. Vi hade då hunnit ett par dagar in på 1976. Under tiden tilldrog sig partiet ökat intresse bland övrig SK-personal. Vi har för den skull numera två partier på gång mot vår vän i Mölndal. Dom här schackentusiasterna påstår att dom nog orkar med ett parti till, exempelvis då mot någon eller några i Växjö. Så var det sagt.

Framåt i handboll

Handboll har vi skrivit om förut och då i ganska dystra tongångar. Föregående säsong resulterade i en jumboplats i serietabellen. Helt utan poäng blev vi också.

Bättre denna gång. Efter det att ett reservbetonat lag förlorat i seriens inledningsmatch, följde sex raka vinster! Vi väntar med spänning på serietabellens slutliga utseende, men eftersom vi bara spelar en enkelserie, så sträcker sig våra förhoppningar inte längre än till en andraplats.

Nu skall det väl också sägas, att vi fått kliva ned en division sedan föregående säsong. Men vi vågar nog påstå att vi under tiden förkovrat oss lite, både taktiskt och spelmässigt.

Så blev det dags för cupspel och vilka får vi då ta ett nappatag med om inte Philips. Det var ett av deras fotbollslag, som för ett par år sedan förpassade oss ur den cupen med dunder och brak. För övrigt ett av de största nederlag ett Telublag råkat ur för här i Stockholm. Dags för revansch alltså. Och så tillvida såg det ljus ut, eftersom vi redan vid avkast ledde med 5-0. Detta tack vare ett handikappsystem, som ger de mindre bevandrande lagen ett mål per division till godo.

Vi tänkte väl lite till mans att den där ledningen försvinner nog lika fort som en snöboll i Sahara. Men så händer det. Efter säsongens "bragdmatch" vinner vi med 7-6. Utan handikapp! Vi får se vad vi kan uträtta mot Frihamnen i nästa omgång. Dom ger oss bara fyra mål visserligen, men det kanske räcker?

Rör på Dig

Så tar vi väl lite motionspropaganda som avslutning. Så här efter olympiaden, med mycket stillasittande framför TV:n, har det säkert bildats några överviktskilon här och var. Ut och spring av dom. Om vädret så tillåter sätter du förstas på dig skidor eller skridskor istället. Huvudsaken är att man rör på sig, på ett eller annat sätt.

Kom dock ihåg att du skall motionera i din egen takt, efter dina egna förutsättningar. Stressa inte, det kan lätt få motsatt verkan.

Biblioteket

Behöver Du utnyttja Telubs bibliotek? Då bör Du veta att det numera är Monica Harréns som svarar för detta. Biblioteket finns i gamla kontorsbyggnaden, 2:a våningen, intill trapphuset.

Kal möter en tjej på Öckerö i minibikini. Han stannar, skådar henne djupt i ögonen och säger:
— Du döljer ja inte nåt för mej?

Vår hjälpinsats i Gambia

I Telub-nytt nr 2/1975 ingick ett uppdrag, signerat P-O Atterday, angående hjälp till barn i Gambia. Insatsen går i Rädda Barnens regi. Den startades i Älmhult, men stöds numera också av länsförbundet. Insatserna omfattar dels driften av en sjukvårdsklinik, dels skolutbildning.

Vårt första uppdrag gällde sjukvårdskliniken, men naturligtvis är utbildningen lika aktuell och värdefull. Bästa stödet ger vi genom att binda oss för ett månatligt bidrag, stort eller litet.

Vår kontaktman, P-O Atterday, har sammanställt lite mer information om vad det hela avser och hittills har resulterat i. Den följer här nedan.

Det började 1971

Rädda Barnens lokalförening i Älmhult har sedan 1971 vid sidan om insamlingarna för Riksförbundet arbetat för "punktinsatser" i Gambia.

1971 och 1972 ordnades stipendier för ungdomar i "highschool" och "secondary schools", skolmateriel för en landsbygdsskola med cirka 100 elever samt hjälp till ett sanatorium m m genom organisationen The Gambia Helping Hand.

Sedan 1972 har lokalföreningen bistått en minoritetsgrupp av mandia gostammen. Flertalet är flyktingar från Guinea-Bissau. De har sedan några år levt under ytterligt primitiva förhållanden i ett bushområde i Gambia.

Efter vädjan från en katolsk missionär, Father Jack Sharpe, som arbetar i området, beslöt Älmhults lokalförening våren 1973 att ge ekonomiskt stöd för någon form av medicinsk hjälp och att vädja till Länsförbundet om bidrag.

Kronobergs Länsförbund beviljade bidrag till starten av en "klinik" och lön till en sköterskeassistent. Kliniken förlades till byn Kunkujang.



Kliniken i Kunkujang har dagligen många hjälpsökande från när och fjärran

En gambiansk flicka, som talar "mandiango", fick genom chefen för Gambias Medical and Health Department möjlighet att praktisera några månader på Victoria hospital i Banjul och i en landsortsklinik. En examinerad sjuksköterska från den katolska missionen hjälpte till, och sedan det första förrådet av medicin och sjukvårdsmateriel anskaffats, startades klinikverksamheten i början av september i en provisorisk lokal i en lärarbostad.

Behovet av hjälp visade sig snart större än biståndet och tillströmningen av patienter från angränsande byar blev så stor att sköterskan och hennes assistent ibland hade 90-100 hjälpsökande per dag.

Under 1974 blev det möjligt att anställa ytterligare assistent.

Sedan Rädda Barnen i Älmhult och Växjö åstadkommit starten fick man under hösten 1973 hjälp även från andra håll. Från UNICEF har man fått en bil och USA:s Charge d'Affairs i Gambia ställde pengar till förfogande för uppförande av en klinikbyggnad och bostad för två sköterskor.

Klinikens huvudbyggnad innehåller två mottagningslokaler, expedition, förlösningrum och ett rum för nyblivna mödrar.

Det finns en separat byggnad för väntande patienter. Denna byggnad används också för vuxenundervisning (familjerådgivning).

Under våren 1973 startades en liten skola i Kunkujang. Skolan har byggts, drivs och finansieras helt på privat initiativ av en grupp Älmhultsbor.

Mera pengar behövs

Kliniken har nu två examinerade sköterskor och tre gambianska assistenter. Den ena sköterskan får sin lön från "the Government" och den ena assistenten har man kunnat engagera genom vår insats.

Trots de låga kostnaderna saknas ändå pengar för erforderlig sjukvårdsmateriel, mediciner och framför allt vacciner.

Ytterst få av invånarna i byarna kan komma till de avlägsna "government clinics" för vaccinering och hittills är det så att man på grund av ekonomiska förhållanden har måst koncentrera sig på att hålla barnen vid liv.

Den ambulerande sjukvårdsverksamheten, då sköterskor kör ut till avlägsna byar eller gör besök hos de svårast sjuka, är en betydelsefull gren av arbetet.

Jag hoppas att det framgår av det skrivna att arbetet man utför i Kunkujang är stort och tungt. Personalens lön består inte så mycket av pengar som av tacksamhet från den man hjälper och glädjen av att det finns så många för dem anonyma hjälpare som stöttar arbetet.

Det är ju naturligt för oss vid Telub att "gå ut hårt och sedan öka". Av den anledningen och för att trygga och öka effekten av den gjorda insatsen vill jag be fler att ansluta sig till aktionen.

Skolan

Den som inte vill binda sig för ekonomisk hjälp kanske kan bidra med avlagda barnkläder eller materiel för "Älmhultsskolan".

Alla lärare är ungdomar från trakten liksom assistenterna. Skolan är närmast avsedd att vara en "primary school" och målsättningen är:

att lära eleverna tala, läsa och skriva engelska och räkna så mycket att de kan klara kommunikationerna med omgivningen utanför de egna byarna (deras stamspråk och egna primitiva kultur har gjort dem mycket isolerade).

att lära eleverna att på bästa sätt ta vara på de livsmedel som finns, tillaga dem rätt och i görligaste mån förbättra kosthållet. Flera barn dör av felaktig och undermålig näring än av direkt näringsbrist.

att lära dem något om hygien, att sköta småsyskon, hålla sig själva och sina kläder rena.

Begåvade barn, som bedöms ha nytta av fortsatt skolgång, kommer att få möjlighet till vidare utbildning – och man hoppas på att de skall komma tillbaka. Skolans bästa lärare, Elisabeth, har sin familj i hyddorna bakom skolan och har under de två år skolan funnits haft stor betydelse för kontakten med barnens föräldrar. Som nämnts är både lärare och assistenter från trakten och talar samma språk som barnen och deras föräldrar.

När den nya byn växer upp kring skolan och kliniken, kommer en utbyggnad av skolan att bli aktuell nästa år.

Flickorna får lära sig sy. Det finns nu två symaskiner och med lärarnas hjälp syr de enkla skolklänningar och shorts till "skoluniformer".



Pojkarna gör korgarbeten. Ännu saknas resurser för träslöjd o d. Alla elever hjälper till med skolträdgården, som de lägger ner mycket intresse och arbete på. Den har också givit bidrag till skollunch och frön till småplanteringar vid elevernas egna hyddor.

Eftersom det är ytterligt viktigt att skolans elever håller kontakt med jordbruket och den övriga familjens livsstil får barnen ledigt från skolan om de behövs till hjälp vid skörd och annat arbete på farmarna.

Nedan

T.v. Lärarinnan, Sophie, med sin klass utanför skolan

T.h. En nybliven mor utanför sin bostad. Dottern föddes i nov 1974 på kliniken i Kunkujang



Från Rädda Barnens Länsförbund har vi mottagit en hälsning som vi här publicerar i sin helhet.

Sedan Telub:s personal beslöt stödja Rädda Barnens Gambia-projekt genom "löneslant" har till dags dato inkommit 1.092 kr. Det betyder f n 192 kr per mån. För detta vill vi framföra ett hjärtligt tack. Naturligtvis skulle det vara mycket positivt, om vi kunde få med fler givare på Telub. 5–10 kr i mån. är inte nån stor summa för den enskilde, det har de flesta råd med. Kom ihåg – allt vi får in från er går oavkortat till ändamålet – att hjälpa den här flyktingstammen i bushen i Kunkujang.

Jag kan också meddela att "löneslant-idén" sprider sig. Personalen vid Länsstyrelsen och Södra Skogsägarna i Växjö har anslutit sig till vår löneslant. Vi gläds – och säger: Välkomna fler löneslantare, på Telub.

Med hälsning
Elvy Karlsson
ordf.

Vill Du hjälpa till

med pengar eller på annat sätt, så tag kontakt med P-O Atterday, TU5, tfn 349. Har Du prylar att skänka är P-O beredd vid behov svara för transporten.



PERSONALÄREN DEN

Nyanställda

Telub-nytt hälsar nedanstående hjärtligt välkomna i vår krets.

Växjö

Ingrid Gustavsson
Kontorist EA

Liselott Pettersson
Postbud EA

Henning Bus
Försäljningsing MA

Siv Gustavsson
Vik offertbered. MA

Lars Larsson
Utredare MA

Egil Moe
Försäljningsing MA

Mikael Johansson
Kontorsbiträde RS

Anders Andersson
Ingenjör TA

Gunnar Emanuelsson
Ingenjör TA

Ann-Charlotte Gustafsson
Kontorist TA

Joakim Kruse
Ingenjör TA

Johnny Pettersson
Ingenjör TA

Ulf Ström
Ingenjör TA

Britt-Marie Nordgren
Vik. maskinskriv. TI

Dan Axelsson
Montör VA

Curt Persson
Tekniker VA

Yngve Svensson
Godsexpeditör VA

Stockholm

Jan-Olov Andersson
Serviceingenjör RS

Lars-Olof Furberg
Serviceingenjör RS

Ahmed Malik
Serviceingenjör RS

Ingemar Alkrot
Ingenjör TA

Olof Friberg
Ingenjör TA

Gösta Jansson
Ingenjör TA

Georg Lejemo
Ingenjör TA

Norrköping

Rolf Karlsson
Ingenjör TA

Rolf Norman
Ingenjör TA

Västerås

Margareta Fredriksson
Kontorist RS

Göteborg

Lennart Carlsson
Serviceingenjör RS

Robert Hultemark
Serviceingenjör RS

Lennart Johansson
Serviceingenjör RS

Tjänsteförändringar

Lennart Sandberg, RS, Norrköping, har utsetts till regionsansvarig för Mellersta regionen.

Yngve Karlsson, RS, har övergått till TAR.

Roger Johansson, VAM, har blivit teknikinformatör vid TI.

Tommy Sjösteen VU1 har inträtt som förman för monteringen (VU11).

Alfons Eriksson, VAR, och Börje Gustavsson, VAU, har blivit tekniker.

Tack!

Nu har vi också gått ut gymnasieskolan och blivit ingenjörer den 12 december 1975. Vi tackar för den vackra blomsteruppvaktningen från företaget.

Stefan Gunhammar
Nils Gustling
Lars-Åke Hultman
Rolf Karlsson



Ett varmt tack till chefer och arbetskamrater på Telub som på olika sätt uppmuntrat mig under min sjukdom och för alla vackra blommor jag fått.

Willy Schreiber

Till företagsledning och arbetskamrater ett hjärtligt tack för all uppmuntran i samband med min sjukdom.

Erik Näslund



Ett Hjärtligt Tack till alla som med gåvor och blommor hedrat mig på min högtidsdag.

Dorothy Carlsson



Härmed vill jag rikta ett varmt tack till företaget, Telub Sångarlag och arbetskamraterna för den storstilade uppvaktningen på min 50-årsdag.

Lars-Olov Rahlén

Mitt varma tack till personalen på RS för den fina presenten jag fick mottaga i samband med att jag slutade min anställning på Telub.

Ingemar Persson



Ett ljust och vackert minne rikare är jag genom all vänlighet och uppvaktning på högtidsdagen. Mitt hjärtliga tack!

Märta Croona



Tack för all uppvaktning på min högtidsdag.

Bengt Davidsson